

Het park en de heuvel.

Ver weg is de heuvel in mijn dorp in Burkina Faso,
ik ga daar wandelen met mijn broer.

Dichtbij is het park in Amsterdam,
daar ga ik wandelen met mijn zoon.

Ik voel ver weg het gras van de heuvel aan mijn lichaam.
Hier voel ik de regen en de kou.

Ik zie ver weg de jagers met honden.
Hier zie ik de mensen die wandelen met honden aan de lijn.

Daar hoor ik de geweren schieten.
Hier hoor ik de eendjes kwaken.

In mijn Burkina Faso proef ik veel lekker eten.
In Amsterdam proef ik lekker kaas.

Ik ruik de geur van vuur.
Hier ruik ik de geur van hasj.

Ik voel de lieve mensen in Burkina Faso,
maar mijn hart zegt het is hier ook fijn om te wonen.

Habibata Zerbo (1-1-1983)

Woont in Amsterdam en komt uit Burkina Faso.

Vragen:

Wat is de naam van jouw dorp in Burkina Faso

Kan je meer vertellen over de heuvel in jouw dorp?

Vertel over de kleuren, planten en de dieren.

Vertel iets over de jagers.

Ken je de jagers? Kan je de dode dieren kopen voor het eten?

Is de heuvel een fijne speelplaats?

Heb je daar vroeger veel gespeeld?

Mag jouw kind daar ook op de heuvel spelen?

Je ruikt de geur van Hasj. Is dit raar?

Amsterdam is vrij met hasj, wat vind je hiervan?

Ruik je hasj in jouw land?

In jouw dorp ruik je de geur van vuur, kan je hier meer over vertellen?