

denk aan Somalia

Ik hoor wapens elke dag

ik zie wapens elke dag



Wind ruikt lekker

ik voel de angst

de geur van geit



denk aan België

ik hoor auto's

ik zie de mensen wandelen op straat

Ik ben niet bang, niet boos,

soms blij maar geen familie in België

maar veel vrienden.