

Leven en dromen

Ik heb twee huizen

Een huis is hier, maar mijn andere huis is heel ver weg.

Hier is leven en daar is puin, dat denken veel mensen.

Maar volgens mij is de familie daar, de gezelligheid, mijn mooie herinneringen en veel liefde.

Nu kijk ik naar blauwe lucht met veel hoop, daar luister ik naar het geluid van de normale leven.

Daar keek ik naar grijs lucht met verdrietige ogen en hoorde ik de enge geluiden.

Mijn huis nu is vol blijheid.

Waarschijnlijk is mijn huis daar er niet meer helaas.

Nu weet ik zeker dat hier is mijn leven en daar zijn mijn dromen.