

Ver weg, dicht bij

- Jouw lichaam is hier, maar jouw geest is daar.

~~Je bent hier, maar jouw gevoel is daar.~~

Je denkt dat het droom is, en je wacht tot je wakker wordt! Er loopt voor jouw ogen de mooie en slechte memories.

Je hoort dat de kinderen en vrouwen schreeuwen! En je kijkt door je heen, je ziet niemand. Je staat op een groote berg, en je schreeuwt, maar niemand hoor je.

"Je vraagt aan je zelf" waar ben ik?

En... wat doe ik hier? Maar je vindt geen antwoord. Je voelt dat je nog aan het leven bent, in het zelfde tijd je hoort dat

iemand in jouw zit ~~en hij~~ zegt "je bent overleden" je wilt dat iemand je wakker maken, maar ~~je~~ dat is echt. Je kan niet ~~weg~~ gaan.

Wat je voelt is de waarheid, geen droom meer! Je hebt niets gezien van jouw korte leven, behalven onderdrukking en vernietiging.

Je voelt dat je loopt alleen ~~in~~ in een zwarte bos. En daar je heen zijn duizenden monsters.

Je zegt tegen je zelf: ~~ik hoop~~ "ik hoop dat het ~~droom~~ is". Dan zie een heel mooie

~~je~~ groote eiland. Je ziet daar mooie dingen en mensen ^{leven} ~~wonen~~ in de vrede. Je wilt heel graag naar daar toe!

Er is alleen een manier ^{om heen} ~~om heen~~ daar te gaan, je kan een kleine bootje ^{op je zelf} ~~maken~~ maken.

Je kijkt eens achter je heen, en eens voor je heen. In ~~het zelfde~~ alle twee situaties ga je dood.

Maar je hebt een kleine kans om naar ~~die~~ die mooie eiland toe te gaan.

Dan laat je alles achter je heen. ~~Dan~~ Daarna
Kom je daar, ~~je voelt dat je vreem bent.~~
je wilt alles vergeten, je wilt alle memories
uit je hoofd weg gooien. je wilt op nieuw
~~begin~~ beginnen, maar je kan het niet!
Het is geplant in jouw hoofd, die pijn je
gehad is een stuk van jouw lichaam.
je voelt dat je helemaal alleen bent. je voelt
dat je iets kwijtgeraakt, iets van jou is!
~~Het is mijn land.~~

Hij roep me altijd, maar ik kan niet naar hem
toe.

Hij is mijn land.

