

(Een vrouw als de maan)

De jaren gaan voorbij en je bent zoals je bent .

Er is niets veranderd.

Je schoonheid is zoals het is.

En je tederheid en je warme borst.

Je bent zo verweg als de maan en je bereiken is onmogelijk.

Je wordt verlicht als een ster in de lucht.

Je schittert als een bloem tussen doornen.

Ondanks de obstakels die we tegenkwamen, en het lot dat onze overleving samen verhinderde, Je bent nog steeds in mijn gedachten, Je bent in mijn herinnering, In de uitdrukking van mijn gezicht, in mijn woorden ,in mijn glimlachten.

Je bent dichtbij, aanwezig in mijn hart.

Oh mijn life, Als de tijd een beetje teruggaat .

Even bracht ze ons samen en stopte daar.