

Verweg - Dichtbij

Ver, zo ver !

Ik kan hem niet grijpen. Toch kan ik hem zien, deze gedroomde fles water !

De dorst is verschrikkelijk, onuitstaanbaar ! Mijn lippen beginnen te kraken. Mijn tong is zo dik dat zelfs ademen moeilijk is.

Het is nu al drie dagen dat ik niks gedronken of gegeten heb. Denk ik. Zelfs mijn geest is niet zo helder.

Ik heb alles geprobeerd. Mijn lichaam tot aan de grootste pijn uitgerekt. Mijn voeten naar de kleinste teen gebogen en gespannen. Niets aan te doen. De fles is ongrijpbaar. Er ontbreken amper enkele centimeters.

En die kerel daar, juist vlak bij mij, hij zal me niet helpen. Hij kan me niet meer helpen.

Toch is hij degene die heeft de fles daar gelegd. Een schitterend idee ! Maar waarom heeft hij hem zo ver gelegd?

Natuurlijk kon hij zich niet deze precieze omstandigheid voorstellen...

Het was toch zo een romantisch idee.

Hij heeft aan alles gedacht: een mooie chalet in een klein bos. Hij heeft ook voor de kamer gezorgd: zachte lakens, gedempt licht en kaarsen, rode rozen, enkele oesters, een fles champagne en een fles water.

We hebben van alles genoten de hele nacht lang. De oesters gesmaakt, de fles champagne gedronken, met veel gelach in de lakens gesprongen en van elkaar geproefd.

Het water was daar gelegd voor daarna ...

En hier ben ik. Daarna. Alleen. En ik kan niet van het water genieten.

Ik ben vastgebonden aan dit domme bed !

Maar ik kan alleen tegen mezelf klagen. Ik was degene die een klein spel wilde spelen. Ik was degene die de handboeien had meegebracht. Ik was degene die aan het bed wilde vastgebonden zijn. En ik was degene die had hem gezegd : "Gooi deze verdomme sleutels en neuk me !"

Ja... wel... ik kon niet weten dat zijn hart niet zoveel opwinding zou kunnen verdragen.

Ik en mijn domme seksspelletjes...

Nu ligt zijn lijk naast me. Vroeg of laat zal ik ook hier sterven, naakt, gebonden aan het bed, uitgedroogd.

Toch ligt de fles zo dichtbij. Ik heb nooit gedacht dat een centimeter zo ver weg kon zijn.

En de sleutels, nu kan ik ze zien... net naast de fles !