

## **Mogen we dat?**

mogen we een tafeltje bij het raam?

mogen we dat?

mogen we een fles rode Amsterdam?

mogen we dat?

praat maar iets zachter

en heel langzaam!

Ik kan door jouw ogen alles begrijpen

alles verstaan.

Nieuwe mensen , nieuwe verhaaltjes..

Aangenaam!

Zeg maar wat denk je, wat vind je , wat voel je

dat is alles wat ik wil horen.

de taal is niet meer een dicht raam.

ver van mijn wereld en dichtbij jouw hand

vereenvoudig ik mijn moeilijke naam.

maar ik wil jouw accent niet veranderen,

dit is de muziek waar ik van houd.

klaar met mijn land,

en met jouw land!

klaar met mijn taal en jouw taal!

klaar met ik en met je..

mevrouw !

laten we teruggaan naar het begin..

hoe gaat het met je?

dan mogen we dat?

worden we een "wij"?

dan bij de gracht

en op de brug

en jouw glimlach verlicht de plaats.

mogen we dat?

mogen we in de lucht vliegen ?