

De toekomst

Zo hoog als de hoogste berg,
Zo diep als de diepste trog,
Zo ver als de verste ster.

Soms voel je dat de toekomst dichtbij is,
Je voelt dat je haar bijna kunt aanraken
Maar je kunt het niet,
Want een luchtspiegeling kun je nooit aanraken, voelen, proeven,
Alleen maar zien.

De realiteit. Zo dichtbij als de kleding op je lichaam,
Zo dichtbij als de atomen in een molecuul,
Zo dichtbij als een vriend die je al zijn geheimen heeft verteld.

Soms voel je dat ze ver weg is,
Je voelt dat ze zo ver weg is van jouw verwachting,
Zo ver weg als een vreemde taal die je moet leren,
Je voelt dat je het nooit voor elkaar krijgt.

De toekomst kun je nooit vastpakken,
De realiteit wel hoewel deze ver weg lijkt,
Achtervolg dus niet de onmogelijke toekomst,
Houd de realiteit vast
Hoewel dat zo moeilijk lijkt.