

Een vrouw is er, er is geen man

Ik wil geen meisje worden! Ik wil een fiets!
Mijn opa , hij zei tegen mij " een fiets is voor jongens".
Hoe kan dat?

Daarna kocht hij voor mij twee goude armbanden. Hij zei " dit is voor meisjes ".
Ik voelde me slecht, "wat is er fout met mij?"

Ik geloofde dat Allah een man was. Daarom gaf Allah mannen de wereld en ook alle rechten. Allah had vrouwen voor mannen gemaakt.

Ik was opgegroeid met alle verboden voor meisjes. Ik ben beschaamd en haatte voor ben ik meisje.
Ik wilde een pet, geen hoofddoek .

Ik wilde een broek, geen rok .

Ik wilde voetballen, niet schoonmaken .

Ik wilde zo vrij als een jongen. Maar meisjes mochten niet , mochten niet ,mochten niet.

Ik was jaloers op de jongens. Vrouw betekent niks. Een schaap is nog belangrijker. Ik schaamde me mij hele leven om een vrouw te zijn.

Ik was heel boos op Allah en Koran.

2007 kwam ik in Holland.

Wooooowww alle vrouwen op de fiets. Vrouwen zijn vrijheid.

Ik had altijd hekel er aan om een vrouw te zijn, zelf angstig om vrouw te zijn . En nu heb ik een ander land geleerd om een vrouw te zijn en je zelf te voelen als een vrouw.

Op een nacht ergens was ik bezig met mijn erg ongelukkig zijn tot dat ik wakker werd. Geschud door een sterke stem " de vrouw in je zit vast " " het kleine meisje in je wil er uit" . De stem was zo duidelijk, dat ik me ineens op andere wereld, in een tijd voelde waar geen zwaartekracht aanwezig was.

Daarna veranderde mijn wereld. Ontmoette ik vrouw in mij zelf.

Ben jij klaar om je een vrouw te voelen?

Nu heb " ik " in mij leven.....

Ik werd opnieuw geboren. Gelukkige Verjaardag.

Proficiat met je verjaardag!!!

Ik voel me sexy! Ja , ja ik zei " ik voel me SEXY!!!

Ik voel me nu gelukkig, het is fijn om een vrouw te zijn.