

MIJN VRIEND OSAMA

MIJN VRIEND OSAMA.

HIJ IS MIJN NEEF.

HIJ LEEFT NU IN SYRIE.

IK MIS HEM.

IK WIL HEM ZIEN MAAR IK KAN NIET.

HIJ WAS DE BESTE VRIEND DIE IK HEB.

HIJ WAS EEN SLECHT PERSOON ALS IK EN ZO HOU IK VAN HEM.

MAAR NU BEN IK IN BELGIE.

HIJ IN SYRIE.

VERGETEN AL MIJN VRIENDEN MIJ?

IK PRAAT NIET MET HEN MAAR IK MIS VOORAL MIJN VRIEND.

OSAMA.

HIJ WAS EEN BROER VOOR ME.

HIJ WAS MET MIJ IN ALLES: IN GOED DOEN EN IN SLECHT DOEN.

IK WIL DAT HIJ KOMT NAAR BELGIE.

MAAR IK KAN NIETS DOEN.