

Het Universum

De oceaan, de stilte en het universum.
In haar ogen zag ik ze meteen.
Je ziet het; haar ogen vol met tranen
Of met de sterren.

Toen ik haar voor het eerst zag, zag ik het universum.
Ik zag de sterren die ze tranen noemde.
Ik zag de zon die zij blijheid noemde.
Ik zag licht dat zij verdriet noemde.

Zij kwam naar mij en zei
Als je naar mij kijkt, voel ik me veilig.
Als je naar mij kijkt, voel ik me gemakkelijk.
Als je naar mij kijkt, zie je mij.

Maar toen dacht ik
Ik ben het universum niet
Hoe kreeg zij zo'n beeld van mij
Toen zij mij voor het eerst zag

Ontmoetingen zijn mooi
Je ziet iemand maar je ziet iets
Je ziet iets maar je ziet iemand
Je kent die iemand misschien al

Als je iemand ontmoet,
ontmoet je herinneringen
Als je iemand ooit ontmoet,
ontmoet je ooit jezelf.

Dat is mooi aan ontmoetingen
Je ontmoet een andere universum
Een ander boek
Een ander lied.