

Belofte

Dat verre land bezocht me in mijn droom en zei: "je komt ooit bij me."
Ik stond op, lachte en zei: "hoe dan"?

En op een dag bezocht ons een harde wind, vermoordde alles en bracht ons op het noordelijke strand .

De meeuw vroeg mij: "wie ben jij en waarom ben je hier, waar kom je vandaan en wie heb je mee"?

Ik zei: "van dat verre land dat bekend is om zijn unieke manieren van dood. Ik heb vier met mij. Ik wil met ze oversteken naar een veilige strand."

Hij zei: "ga, want hier vind je wat je zoekt, maar je gaat het moeilijk krijgen en vergeet me niet af en toe te bezoeken."

"Ik beloof het en ik kom elke keer met wat nieuws bij me" :zei ik.

Ik begon van de nul. We hebben tegen alles gestreden om sterk te blijven.
Ik ging terug naar het strand en riep: "Meeuw, herken je me nog, ik was hier ooit. Ik kwam je vertellen dat we best ver gekomen zijn met ons leven hier, we leerden, begrepen, hebben anderen geholpen en we voelen ons veilig. De vier die ik bij me had zijn gegroeid en zijn nu knapper in alles."

Hij zei: " ik wens je meer".

Ik ging terug om te werken en te zoeken. Ik ging verder met mijn weg en heb mensen geholpen die ik tegenkwam. In de hoop dat ik vind wat ik zoek.

Ik ben mijn bezoek vergeten, waardoor ik haastte om mijn meeuw te roepen".

Hij verwelkomde mij en zei: " je bent laat".

Ik zei: "De tijd hier loopt snel, maar we redden het wel".

Toen vroeg hij: "hoe gaat het"?

Ik zei: "goed, ik voel dat de toekomst mooier zal worden voor ons en voor ons kinderen"

Vijf jaar zijn voorbij. We hebben een best grote sprong gemaakt, maar we blijven hopen voor de mooiste en het beste.

Hij zei: "hoe vind je dat het gaat na al die jaren"?

Ik zei: "Ik ben tevreden, tevreden over mijn leven, hopend dat het beste toch komt".

Een zacht windje die door de velden van de tulpen, narcissen, hyacinten waait. Ik begin me thuis te voelen".

Hij glimlachte en zei: "mooi, vergeet onze belofte niet de volgende keer weer te komen met iets nieuws".

Ik kwam na een tijdje terug. Ik schreeuwde: "Mijn meeuw, waar ben je"?

Niemand antwoordde.

Zijn vriend kwam van ver en vertelde mij dat hij dood is, maar voordat hij dood ging, vertelde hij zijn vriend over mij en vroeg of die de groetjes aan mij wil doen.

De dood is er weer om iemand mee te nemen, maar het geeft niets, ik ga nog door.

Ik ga door en beloof je mijn meeuw dat de dood mij niet kan laten stoppen.

Ik blijf zoals ik ben en zoals je mij voor het eerst hebt gezien.

Ik ben vergeten je te vertellen dat we nu veiliger zijn.

En dat mijn oudste snel op weg ging met haar studie en de tweede volgt haar en dat ik zo trots op ze ben.

En de derde en vierde, ik vertel ze over je en ze willen je ontmoeten, maar het maak niet uit, ik blijf ze vertellen over je.

De volgende keer kom ik weer met mooi nieuws, net zo mooi als de golven van deze zee.