

## Wat nog komen gaat

---

Dat is iets wat geen mens weet. We wisten niet dat ons land een zware oorlog zou kennen. Dat de oorlog niet alleen ons land maar ook onze familie zou verscheuren door verdriet.

We wisten niet dat we zouden moeten vluchten en op zoek gaan naar een land waar we welkom zouden zijn. We wisten niet dat die weg zo lang en moeilijk zou zijn.

Wat we wel wisten was, hetgeen we achter lieten: een mooie toekomst als leraar Frans, de huizen die we zelf gebouwd hadden en vooral onze familie en vrienden. We lieten ons leven achter.

Nu dromen we, dat “Wat komen gaat” de vrede is, die terugkeert in Syrië zodat we kunnen terugkeren naar ons mooie land. Dat we kunnen terugkeren naar onze familie en vrienden.

We dromen dat “wat nog komen gaat” ons verdere leven is in ons land. We zien ons terugkeren vol hoop. We ruiken de geuren van ons land . we zien van ver onze ouders in de deuropening staan en ze zwaaien naar ons. Ons hart is vol vreugde.

Samen bouwen we opnieuw aan ons huis, samen werken we op het land, samen oogsten we de groenten en plukken we lekkere sappige druiven.

Samen zitten we op het dak om te eten, te vertellen en te genieten van de mooie zonsondergang. We zullen weer gelukkig en blij zijn. We zullen weer samen één familie zijn.

Dat is “wat nog komen gaat,” waar we moeten in geloven.

We moeten blijven hopen in een mooie, gelukkige toekomst in ons land Syrië en dit geloof moet ons sterk maken, moet ons doen denken. “dit gaat nog komen”

---