

Wat nog komen gaat.

Ik woon over 40 jaar in Nederland. Ik ben een psycholoog. Ik ben getrouwd. Ik heb grote huis en mooie tuin. Ik heb twee kinderen. Zijn naam is Atlas. Haar naam is Dolunay. Hij is 19 jaar. Zij is 18 jaar. Atlas leest in Amerika. Dolunay ook. Atlas wil soldaat worden. Dolunay wil dokter worden. Soms ga ik naar mijn eigen land met mijn kinderen en mijn man. Ik heb een poes. Een kleine poes met overgewicht.