

VERLOREN VRIENDEN

animum debes mutare, non caelum
De ziel moet veranderen, niet de hemel
Citaat Lucius Annaeus Seneca - Filosoof

Ik trotseerde de angstaanjagende elementen
Voor één dag om te kunnen leven.
Sinds die dag ben ik gegroeid en gerijpt
Toen alles rustig was geworden, kwam je.
Sinds die dag ben je gegroeid en gerijpt
Toen werden we vrienden.
Vrienden zijn we een lange tijd geweest
Sindsdien heb ik je alles gegeven.
Mijn seizoenen, oceanen, velden en wouden.
Maar op een dag verraadde je mij.
Maar op een dag opende je mijn ingewanden.
En op een dag heb je ook de kennis verworven.
En je hebt er niet altijd goed gebruik van gemaakt.
Dankzij mij ben je rijk geworden.
Ondanks mij ben je vergeefs en egoïstisch geworden.
Je verstoorde de balans die ik tijdens millenia opbouwde.
Je verstoorde zelf jarenlang de balans in je eigen leven.
Want ja, alles in onze wereld is een kwestie van evenwicht
Vandaag is niets goed genoeg om je ego vlakker te maken.
Vandaag heb je altijd honger naar macht.
Soms maakt het niet uit hoe je die krijgt
Je loopt tijd en geld na.
Ik ga om met de tijd.
Je speelt met de wetenschap.
Om op een dag onsterfelijkheid te kunnen vinden.
Om op een dag verre melkwegstelsels te kunnen verkennen.
En ondertussen verbrand ik me langzaam van binnenuit
En ondertussen, ik, dag na dag, sterf ik langzaam.
Je wilt me altijd domineren
Zoals je medemensen wilt domineren
Ik denk niet dat het is wat vrienden doen.
Mijn waarschuwingen veranderen niets of zo weinig.
Stemmen stijgen maar je doet niets of zo weinig.
Je bidt tot je god om je een goede-geweten te geven.
Maar je blijft je gezicht verbergen.
Nochtans elke dag heb je me nodig.
Elke dag die passeert, heb je nodig wat ik je breng.
Elke dag die passeert gebruik je wat je van mij neemt.
En toch, niet tevreden van jou,

Je blijft me vergiftigen en vernielen.
Nochtans zijn onze oorsprongen gekoppeld
Misschien onze lotbestemmingen ook
Ik vervloek je niet.
Ik maak je gewoon bewust van het noodgeval.
Maar daarvoor moet je je verantwoordelijkheid erkennen
Maar daarvoor moet je van je fouten leren.
Maar daarvoor moet je je comfort zone verlaten.
Als je, zoals ik geloof, nog steeds een beetje goede wil hebt,
Als je, zoals ik geloof, nog steeds een beetje menselijkheid in jou hebt,
Dan is het hoog tijd dat je handelt
Omdat ik, ik geloof in jou.
Omdat jij, je lijkt uniek op zich.
Omdat jij, je bent de sleutel.
Je hebt mij inderdaad al rechten erkend.
Maar "de reis is nog niet ten einde als men kerk en toren herkent"
Doe het voor de toekomstige generaties.
Luister naar mij en red ons terwijl je het nog kan.
Voordat ik uiteindelijk inert zweef in het midden van mijn medemens
Zodat je blijft leven.
Zodat we weer vrienden zouden worden.