

WAT NOG KOMEN GAAT ...

13 jaar en
een nieuwe school in een nieuw land.
Bang en zenuwachtig samen met mama in de auto naar ...
de nieuwe school.
Verbaasd.
In mijn land heeft iedereen dezelfde kledij.
Ik zie op school geen zwart en wit.
Een andere cultuur, andere kleren.
Andere school.
Andere taal.
Nederlands en Gebarentaal.
Nieuwe woorden leren.
Nieuwe vrienden.
Ik voel mij erg goed.
Jaren gaan voorbij.

19 jaar
De jongen wordt een man.
Ik kook in mijn eigen restaurant.
Veel mensen komen eten.
Mijn restaurant zit vol.
Ik ben blij en fier.
Smakelijk, smakelijk.
Wat ben ik een moedig man!