

Wat nog komen gaat ...

Ik ben 13 jaar en spreek alleen Spaans.

Ik kom in België in juli.

Het is een leuk land.

Op 1 september ga ik naar de school.

Ik ben zenuwachtig maar er is ook vreugde.

Waarom?

Omdat ik nieuwe mensen ga ontmoeten.

Ik voetbal graag en ik teken graag.

Ik teken goed en fijn.

Ik heb veel geduld.

Techniek doe ik ook heel graag.

De jongens van de school zijn goed en alles is normaal.

Het is hard werken.

Nederlands studeren, zelf studeren,...

Later wil ik ingenieur worden.

Ja, ik kan dat.

Iets met computer, techniek en tekenen.